

ORDE VAN DIENST

Zondag 25 augustus 2024
om 9.30 uur in de Marktleinkerker

Zesde zomerdienst van de PGOG;
Liturgische kleur: groen



Voorganger	: Pastor Tineke Huizing
Ouderling taakdrager	: Corry Troost
Diaconale taakdrager	: Leo Deinum
Lector:	: Joost Valeton
Organist:	: Wim Westerman
Beeld/Geluid	: Sander Tiggelaar
Koster:	: Heino Ruiter

U kunt deze dienst bekijken en beluisteren
via www.pg-winschoten.nl en
klikken op de liturgie van deze dienst !

Orgelspel

Woord van Welkom

VOORBEREIDING

Aansteken van de tafelkaarsen (moment van stilte)

Votum

V: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

A: Amen. (Allen gaan staan)

Groet en Bemoediging

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer

A: AMEN.

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebet van toenadering

Aanvangslied: 975: 1,3 (allen gaan zitten)

Kyriegebed met gezongen acclamatie 367b

Heer, on - ze Heer, ont - ferm u o - ver ons.

Liedboek Online

Zingen: Glorialied: 217: 1,3,5

DIENST VAN HET WOORD

Groet

V: De Heer zal bij u zijn

A: DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebet van de zondag

Inleiding

Eerste lezing: 2 koningen 4: 42-44

Zingen: Lied: 995

Tweede lezing: Marcus 8: 1-21

Zingen: Lied: 390

Overdenking en orgelspel

Zingen Lied: 653: 1,2,3,7

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Bron van liefde, die ons nabij is in vreugde en verdriet.

Ik geloof dat wij geroepen zijn mee te werken aan een toekomst, die voor ieder mens menswaardig is.

Ik geloof dat ik in mijn leven geroepen ben om zorgvuldig om te gaan met de aarde, zodat ook na mij nog mensen hier kunnen wonen en leven.

Ik geloof in die mens die mij en anderen nog steeds bemoedigt .

Ik geloof in deze mens Jezus, die we kennen als Zoon van mensen en Zoon van God en die de ereplaats gaf aan mensen die over het hoofd worden gezien.

**Ik geloof dat zijn Geest nog onder ons werkt, als wij elkaar dienen, als wij elkaar levenskansen geven, als wij elkaar opbouwen.
Ik geloof dat Zijn Geest ons telkens weer aanspoort om naar elkaar om te zien en zo mensen met en voor elkaar te worden.
Ik geloof dat ons leven, zwaar en verdrietig als het soms kan zijn, niet zal eindigen in het zinloze niets, maar dat we eens zullen leven bij de Bron van Liefde, die nu nog Verborgten Aanwezig is.**

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen diaconie

Zingen: Slotlied: 416

Wegzending en zegen (Collecte onder orgelspel)

.....

KOMENDE DIENSTEN IN DE PCOG:

Zondag 1 september:

De Dollert: dienst om 9.30 uur in Nieuwolda.

Voorganger: ds. G.W. van der Werff.

Scheemda e.o.: dienst om 9.30 uur.

Voorganger: Ds.G.R. Offringa

Winschoten: dienst om 9.30u.

Voorganger: ds. B.L. van der Woude.

**Koffiedrinken in de Marktplein Winschoten
Elke morgen van (10.00-12.00) bent u van harte welkom in de
Marktpleinkerk voor een kop koffie of thee.
Ook kunt u een kaarsje aanstekn.**